

**ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ -ΒΡΑΖΙΛΙΑ  
(ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)  
15 ΗΜΕΡΕΣ  
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ!!!!**



**Αναχώρηση: 20.12.18**

**1<sup>η</sup>-2<sup>η</sup> μέρα : Λάρνακα- Μπουένος Άιρες**

Αναχώρηση από την Λάρνακα και διανυκτέρευση στην Αθήνα.  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπουένος Άιρες, τη φημισμένη πρωτεύουσα της Αργεντινής. Άφιξη το βράδυ αυθημερόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

**3<sup>η</sup> μέρα : Μπουένος Άιρες**

Το Μπουένος Άιρες είναι μία από τις μεγαλουπόλεις της Λατινικής Αμερικής με τον πληθυσμό του πολεοδομικού συγκροτήματος να ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια κατοίκους, έχει συνοικίες που θυμίζουν πολύ έντονα Ευρώπη, αλλά δεν της λείπουν και οι εικόνες που τη συνδέουν άρρηκτα με την αποικιακή αρχιτεκτονική και τις λατινικές της ρίζες. Μετά το πρωινό μας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο (Κάσα Ροσάδα) εκεί που η Εβίτα Περόν συνέπαιρνε τα πλήθη με την πύρινη δύναμη των λόγων της. Συνεχίζουμε για τον Καθεδρικό Ναό που φιλοξενεί το μαισωλείο του Χοσέ Ντε Σαν Μαρτίν, του απελευθερωτή της Αργεντινής, την Πλατεία της Γερουσίας που φιλοξενεί το διάσημο «Σκεπτόμενο Άνθρωπο» του Ροντέν, την Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου με τον περίφημο Οβελίσκο και το φημισμένο θέατρο Κολόν.



Στη συνέχεια περνώντας από τη γειτονιά του Σαν Τέλμο, εκεί που γεννήθηκε το Τάνγκο, φτάνουμε στη περιοχή της «Μπόκα» εκεί που βρίσκεται ο χλιοτραγουδισμένος δρόμος « Ελ Καμινίτο». Τέλος την ξενάγησή μας θα συμπληρώσουν οι αριστοκρατικές συνοικίες Παλέρμο και Παλέρμο Τσίκο καθώς και το Κοιμητήριο της Ρεκολέτα, εκεί που βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος της οικογένειας Ντουάρτε που φιλοξενεί τα λείψανα της Εβίτα Περόν. Διανυκτέρευση.



### 4<sup>η</sup> μέρα : Μπουένος Άιρες

Μετά το πλούσιο πρωινό θα κάνουμε μία κρουαζιέρα στο Δέλτα του ποταμού Τίγκρε. Είναι το σημείο όπου ενώνονται δύο ποταμοί, ο Παρανά και ο ποταμός της Ουρουγουάης και σχηματίζουν στο πέρασμά τους διάφορα νησάκια. Γραφικά ξύλινα σπίτια, τα οποία στηρίζονται σε πασσάλους στις όχθες του ποταμού, όπου οι κάτοικοι καθισμένοι στις βεράντες τους απολαμβάνουν την εξάισια αυτή θέα. Πράγματι μία αξέχαστη εμπειρία!!! Διανυκτέρευση.

### 5<sup>η</sup> μέρα : Μπουένος Άιρες

Σήμερα το Cosmorama σας προτείνει μία προαιρετική μοναδική εκδρομή. Η μέρα είναι αφιερωμένη στην γνωριμία του παραδοσιακού τρόπου ζωής των Αργεντίνων «Κάου Μπόις», τους λεγόμενους Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε τη καλύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά. Διανυκτέρευση.

### 6<sup>η</sup> μέρα : Μπουένος Άιρες (προαιρετική εκδρομή στο Μοντεβιδέο)

Χρόνος για να ανακαλύψουμε με την παρέα του συνοδού μας, τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τον πιο φαρδύ δρόμο της πόλης με αρχοντικά κτίρια καθώς και την περιοχή της Ρεκολέτα με τα υπαίθρια καφέ και την αριστοκρατική ατμόσφαιρα που παραπέμπουν περισσότερο στο Παρίσι παρά σε μία πόλη της Νοτίου Αμερικής. Εάν πάλι επιθυμείτε μπορούμε να κάνουμε μια ολόημερη προαιρετική εκδρομή στο Μοντεβιδέο,



πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Το βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε ένα υπέροχο πρόγραμμα ταγκό σε κάποιο από τα ονομαστά κέντρα της πόλης. Διανυκτέρευση.

### **7<sup>η</sup> μέρα : Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού**

Μεταφορά στο αεροδρόμιο απ' όπου θα πετάξουμε με προορισμό το Ιγκουασού, πόλη της Βραζιλίας, παγκοσμίως διάσημη για τους περίφημους καταρράκτες. Ο ποταμός Ιγκουασού πηγάζει στην περιοχή της Κουριτίμπα στη Βραζιλία, και εκβάλλει μετά από 1.200 χιλιόμετρα στον ποταμό Παρανά. Το σημείο της συμβολής των δύο ποταμών -λίγο μετά τους καταρράκτες- είναι τριεθνές, μεταξύ της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Παραγουάης. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών της Βραζιλίας. Το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στη στάση μας στην είσοδο του πάρκου, και από 'κει θα περπατήσουμε φωτογραφίζοντας τους καταρράκτες κατά μήκος του ποταμού μέσα σε οργιώδη βλάστηση. Οι ίδιοι οι Βραζιλιάνοι λένε ότι οι πιο όμορφες εικόνες των καταρρακτών ανήκουν στην πλευρά της Αργεντινής, αλλά για να τις δει κάποιος θα πρέπει να βρίσκεται στην πλευρά της Βραζιλίας. Αφιερώνουμε χρόνο στο φωτογραφικό μας σαφάρι, έχοντας πάντα μαζί μας ένα αδιάβροχο (μπορεί να βρέξει καταρρακτωδώς χωρίς απολύτως καμία προειδοποίηση) και αρκετή ελεύθερη μνήμη στη φωτογραφική μας μηχανή. Εκστασιασμένοι από το έργο της φύσης καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

### **8<sup>η</sup> μέρα : Ιγκουασού**

Σήμερα θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την οπτική γωνία της Αργεντινής, εκεί όπου το «Λαρύγγι του Διαβόλου» συγκλονίζει με την δίνη των νερών, όπου κατακρημνίζονται στα έγκατα της γης. Θα απολαύσουμε το υδάτινο πέπλο να ξεδιπλώνεται μπροστά μας στολισμένο με τα χρώματα της ίριδας, καθώς οι ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την επιβλητική του επιφάνεια.

### **9<sup>η</sup> μέρα : Ιγκουασού - Ρίο Ντε Τζανέιρο**

Πτήση για το Ρίο ντε Τζανέιρο, ίσως την ομορφότερη πόλη της Νοτίου Αμερικής. Μετά τον έλεγχο και την παραλαβή των αποσκευών μας μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα με το συνοδό μας στις μαγευτικές παραλίες της πόλης. Διανυκτέρευση,

### **10<sup>η</sup> μέρα : Ρίο Ντε Τζανέιρο**

Μετά το πρωινό ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία με την τόσο ξακουστή πόλη. Ο κόλπος της Γκουαναμπάρα (τον οποίο θεώρησαν εκβολή ποταμού οι θαλασσοπόροι), που βρέχει το Ρίο ανακαλύφθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1502 και η ημερομηνία έδωσε και το όνομα στην πόλη (Ποταμός του Ιανουαρίου). Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό, μετά το Σάο Πάολο, πόλη της Βραζιλίας και ήταν η πρωτεύουσα της χώρας έως το 1960, χρονιά κατά την οποία μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα σε μία νεόκτιστη πόλη που ονομάστηκε Μπραζίλια. Στην απευθείας ξενάγηση μας θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με τα θαυμάσια αποικιακά κτίρια, το διάσημο Στάδιο Μαρακανά, το οποίο θα δούμε εξωτερικά καθώς και τις μυθικές παραλίες της Κόππα Καμπάνα, της Ιπανέμα και της Λε Μπλόν που θα ολοκληρώσουν την γνωριμία μας με την πόλη. Για το τέλος η ανάβαση με εναέρια βαγονέτα στο λόφο «Ζαχαρόψωμο» δηλαδή Πάο δε Ασουκάμ, όπως λέγεται στα πορτογαλικά, θα μας δώσει μια άλλη οπτική γωνία της ποικιλόμορφης πόλης.



Το απόγευμα είναι ελεύθερο για να περπατήσετε την πόλη και να ανακαλύψετε όλες εκείνες τις γωνιές της που την έχουν κάνει διάσημη παγκοσμίως. Διανυκτέρευση.

### 11<sup>η</sup> μέρα : Ρίο Ντε Τζανέιρο

«Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο σε 7 ημέρες και την όγδοη το Ρίο Ντε Τζανέιρο», λέει το γνωμικό που περήφανα επικαλούνται οι κάτοικοι του Ρίο. Σίγουρα δεν έχουν άδικο. Η σημερινή μας ημέρα περιλαμβάνει την επίσκεψη σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μέρη του πλανήτη. Τον λόφο Κορκοβάντο με το άγαλμα του Ιησού του Λυτρωτή (Cristo Redentor). Θα ανέβουμε στον λόφο χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό σιδηρόδρομο και εκεί, από υψόμετρο 700 μέτρων θα έχουμε θέα στην πόλη που κόβει την ανάσα. Από τέτοιο υψόμετρο έχουμε μια καλή εικόνα της πόλης, των παραλιών, της λιμνοθάλασσας και του Νιτερόι – της αδελφής πόλης που είναι στην άλλη πλευρά του κόλπου της Γκουαναμπάρα. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να βγάλουμε φωτογραφία (όπως όλοι άλλωστε!) μπροστά στο άγαλμα του Ιησού παίρνοντας την αντίστοιχη στάση. Ένα άγαλμα κατασκευασμένο από τσιμέντο και μέταλλο με ύψος 36 μέτρα και του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1931. Η μαγευτική θέα από την κορυφή του λόφου ολόκληρης της πόλης και των δαντελωτών της ακτών θα σας γοητεύσει. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε το θέαμα που προσφέρουν τα διάσημα νυχτερινά κέντρα «Σκάλα» ή «Πλαταφόρμα» και να νιώσετε τον φρενήρη ρυθμό της σάμπα ή μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο μας, προτείνουμε μια εξόρμηση για ψώνια στην Αβενίδα Ατλάντικα όπου υπάρχει νυχτερινή αγορά σουβενίρ, και τη δοκιμή του περίφημου Βραζιλιάνικου κοκτέιλ «καϊπιρίνια» σε ένα από τα μπαράκια της παραλίας. Διανυκτέρευση.

### 12<sup>η</sup> μέρα : Ρίο Ντε Τζανέιρο

Η μέρα μας σήμερα είναι ελεύθερη για να περπατήσετε την πόλη και να ανακαλύψετε όλες εκείνες τις γωνιές της που την έχουν κάνει διάσημη παγκοσμίως. Ο περίπατος στην διάσημη Κόπα Καμπάνα, είναι πάντα η καταλληλότερη εισαγωγή στη «ψυχή» της πόλης. Δέστε ταλαντούχα πιτσιρικά να κλωτσούν τη μπάλα με μαεστρία επαγγελματία πάνω στη καυτή άμμο, θαυμάστε το κάλλος των «μουλάτας» ντυμένες πάντα με... ό,τι λιγότερο και όλα αυτά απολαμβάνοντας τη «θεική» Cairirinha αριστοτεχνικά φτιαγμένη από ρούμι, lime και ζάχαρη, και είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη φαντάζει πλέον... αιώνες μακριά. Το βράδυ βγείτε στους δρόμους του Ρίο και στη παραλία με το συνοδό μας και νοιώστε το ξέφρενο ρυθμό της έλευσης του νέου χρόνου με το γιορταστικό τρόπο που μόνο οι Βραζιλιάνοι ξέρουν να διασκεδάζουν! Διανυκτέρευση.

### 13<sup>η</sup> μέρα : Ρίο Ντε Τζανέιρο – Σάο Πάολο

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας προς το Σάο Πάολο, το οποίο θα γνωρίσουμε στην απευθείας ξενάγησή μας. Αν και το επίσημο όνομα της πόλης είναι Σάο Πάολο ντε Πιρατίνγκα, σήμερα είναι περισσότερο γνωστή ως Σάο Πάολο. Η συνολική έκτασή της είναι 1.523 τ.χλμ. και ο πληθυσμός της υπερέβαινε τα 11 εκατομμύρια πριν από κάποια χρόνια. Πρόκειται για την μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στο νότιο ημισφαίριο. Ο πληθυσμός της πόλης του Σάο Πάολο είναι πολυπολιτισμικός αλλά όχι ιδιαίτερα πολυφυλετικός. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι ευρωπαϊκής καταγωγής με ιδιαίτερα έντονο το ιταλικό στοιχείο, το πορτογαλικό αλλά και το γερμανικό και γαλλικό.

Εδώ βεβαίως συναντάμε και το αφρικανικό στοιχείο αλλά σε μικρότερους αριθμούς. Τέλος υπάρχει πάντα η παρουσία των ιθαγενών Βραζιλιάνων ινδιάνων οι οποίοι όμως χάνονται μέσα στον τεράστιο πληθυσμό της πόλης. Ο πλούτος είναι έντονος στη πόλη αλλά υπάρχουν και οι συνοικίες των φτωχών οι οποίες αποτελούνται από παράγκες πρόχειρα φτιαγμένες και καταλαμβάνουν αρκετά μεγάλες περιοχές. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τις παραγκουπόλεις του Ρίο Ντε Τζανέιρο αν και εκεί οι παραγκουπόλεις αποτελούν ειδική περίπτωση και μοναδικό φαινόμενο όχι μόνο για την Βραζιλία αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Το Σάο Πάολο είναι μία ασφαλής και προβλέψιμη πόλη για τα δεδομένα της Βραζιλίας αλλά και ο ξένος επισκέπτης δεν θα αισθανθεί κίνδυνο και αν είναι καλά ενημερωμένος δεν θα αντιμετωπίσει εκπλήξεις. Με το τέλος της γνωριμίας μας με τη πόλη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

#### **14<sup>η</sup> -15 μέρα : Σάο Πάολο – Λάρνακα**

Τα ξημερώματα μεταφορά στο αεροδρόμιο, απ' όπου πλήρεις εντυπώσεων από τη γνωριμία μας με την Λατινική Αμερική θα πετάξουμε μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την Λάρνακα. Αφιξη την 14<sup>η</sup> μέρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

#### **Τιμή κατά άτομο:**

<b>Αναχώρηση</b>	<b>Δίκλινο</b>	<b>Μονόκλινο</b>
20.12.18	€ 4.200	€ 5.100

#### **Περιλαμβάνονται:**

- Αεροπορικά εισιτήρια μετ' επιστροφής για το Μπουένος Αιρες
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5\*,4\* όπως πιο κάτω ή παρόμοια Μπουένος Αιρες Melia 5\*, Ιγκουασού American Portal Del Iguazu 5\*, Ρίο Ντε Τζανέιρο Mirador 4\* με πρωινό μπουφέ καθημερινά
- 1 βράδυ στην Αθήνα σε ξενοδοχείο 4\* με πρόγευμα
- Μεταφορές/εκδρομές/ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
- Φιλοδωρήματα
- Εμπειρος αρχηγός / συνοδός του ταξιδιού
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων

#### **Δεν περιλαμβάνονται:**

- Ασφάλεια ταξιδιού
- Ότι δεν αναφέρεται στα πιο πάνω ή αναγράφεται προαιρετικό ή προτεινόμενο



**Holiday Tours**

**Lufthansa**

City Center

---



4 Γρήγορη Αυξεντίου Άγιος Δομέτιος, 2360 , Τηλ. 22666888, [sales@holidaytours.com.cy](mailto:sales@holidaytours.com.cy)  
[www.holidaytours.com.cy](http://www.holidaytours.com.cy)

